

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. ” وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ
وَالْوَسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“Çocukların Güvenli Limanı: Koruyucu Aileler”

(28.06.2024)

Kardeşlerim! Aziz Müminler!

Her çocuk, fiziki ve ruhsal gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek için kendisini koruyup kollayan ve maddi-manevi her türlü ihtiyacını karşılayan sıcak bir aile ortamına muhtaçtır. Sorumluluk sahibi her anne baba, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elbette çaba gösterir. Ancak, ailelerde istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Fiziksel veya psikolojik sorunlar, ekonomik yetersizlikler, boşanma, hastalık, ölüm, özgürlüğün kısıtlanması gibi olumsuzlukların bedelini ne yazık ki, minik bedenler ödemek durumunda kalabilir.

Koruyucu aile hizmeti, doğumundan itibaren altı yaşına kadar, çeşitli nedenlerle öz anne ve babasının yanında yaşayamayan çocukların devlet denetimi altında, uygun görülen bir aileye, belirli bir ücret karşılığında on sekiz yaşına kadar emanet edilmesidir. Koruyucu ailelik ile evlat edinme, hukuki olarak birbirinden farklıdır. Koruyucu ailenin himayesinde yetişen çocuk, öz ailesinin kim olduğunu bilir ve kanunî mirasçısı sayılmaz. Çocuğun manevi anne-babası, öz anne-babası olmadığından, bu süreçte mahremiyete son derece riayet edilmesi gerekir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği veya DİTİB-Hotline'den destek alabilirsiniz.

Değerli Müminler! Hz. Muhammed (s.a.s.) henüz anne rahmindeyken babası vefat etmişti. Altı yaşındayken annesini yitirmiş, yetimliğinin yanına bir de öksüzlük eklenmişti. Annesinin vefatından sonra çevresinde “annemden sonra annem” diye bağına basıp sevdiği süt annesi Ümmü Eymen olmuştu

mesela. Büyüdü, iş gücü sahibi oldu. Hz. Hatice ile evlenip yuva kurdu. Hatice annemizin diğer eşlerinden olan çocuklarına manevi babalık yaptı evvela. Küçük yeğeni Ali'nin bakımını üstlendi daha sonra. Rahmet peygamberinin zaman içerisinde öz çocukları olsa da yetim çocuklara merhamet kanatlarını germekten asla vazgeçmedi. Hz. Sevde ile evlendiğinde aileye katılan beş çocuğa da baba oldu, yuva oldu. Her zaman ki gibi yine en güzel örnek oldu.

Kardeşlerim!

Günümüzde de tıpkı Peygamberimiz gibi annesiz-babasız kalmış, yardıma, ilgiye ve şefkate muhtaç nice küçük çocuklar var. Çocukların birer imtihan olduğunu unutmayalım. Mükâfatların en büyüğünün Allah katında olduğunu¹ unutmayalım. Yetimlere iyi davranmanın Yüce Allah'ın bir emri,² korunmaya muhtaç çocuklara sahip çıkmamanın peygamberimizin en güzel sünnetlerinden biri olduğunu unutmayalım. İslam fitratı üzere dünyaya gelen bir çocuğun³ yine bu fitrat üzere yetiştirilmesini sağlamanın, sorumluluklarımız arasında olduğunu unutmayalım. Aile sıcaklığına muhtaç bir çocuğun yerinin yetiştirme yurdu değil, sıcak bir yuva olduğunu unutmayalım. Peygamberimize cennette komşu olmanın, kimsesiz çocuklara sahip çıkmaktan geçtiğini⁴ aklımızdan çıkarmayalım.

İmkanı olan kardeşlerimize buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Geliniz, o çocuklar için evimize bir yatak, soframıza bir tabak daha koyalım. O çocukların “annemden sonra annem, babamdan sonra babam” diyebileceği koca yürekli, iyi insanlardan biri olalım. Yardıma muhtaç çocuklara sıcak bir yuva, sevgi dolu bir ortam sağlayalım.

DİTİB Hutbe Komisyonu

¹ Enfal, 8/28

² Nisa, 4/36

³ Buhârî, Tefsîr, (Rûm) 2

⁴ Buhârî, Talâk, 25